



Hallo allemaal,

We zijn weer terug in Papoea-Nieuw-Guinea (PNG)! Op het moment van schrijven zijn we net een paar dagen terug in Ukarumpa en hebben we last van een jetlag. Bij ons ging de klok niet één uur vooruit, maar negen. Maar we zijn erg blij om weer terug te zijn en weer aan het werk te zijn. Ons vertrek naar PNG ging niet helemaal volgens plan. In deze nieuwsbrief delen we over de afgelopen maanden in aanloop naar ons vertrek.

In onze vorige nieuwsbrief vertelden we over onze opleidingen in Engeland. Na de kerstvakantie hadden we nog zes weken te gaan. De opleiding van Rhodé ging onder andere over alfabetiseringswerk (literacy), waar ze in PNG meer mee gaat doen. Jorn vervolgde de cursus taalkunde. Daarnaast was er ook tijd voor leuke dingen. Zo mocht Jorn preken. Hij preekte over het koninklijk priesterschap dat eerst door God aan Israël wordt beloofd (Exodus 19:6) en later door Petrus voor ons herhaald wordt (1 Petrus 2:9).



Rhodé

Na de kerstvakantie was het voor mij echt weer inkomen om te studeren. Gelukkig waren er veel interessante lessen. Er waren onder andere twee docenten die veel ervaring hebben met literacy werk wereldwijd. Ik leerde over het opstarten van een literacy project, invloed van gebruik van moedertaal in het onderwijs en over het produceren van materialen. In de eindopdracht heb ik gefocust op literacy werk in PNG. Dit helpt mij nu bij het opstarten van dit werk.



Genieten van het Engelse landschap

Jorn

Het doel van mijn taalkundeproject was om een reële situatie in het veld na te bootsen. Dat betekende dat we zelf onze gegevens moesten verzamelen, waarvoor we verschillende methodes leerden. Ons project ging over Zuid-Azerbeidzjaans, dat is de taal die de Azerbeidzjanen in Iran spreken. Om de taal te onderzoeken, werkten we samen met een vrouw voor wie Zuid-Azerbeidzjaans de moedertaal is. Een ding waar we al snel achter kwamen, was dat de werkelijkheid heel wat ingewikkelder is dan ons huiswerk tot dusver. In die opdrachten hadden we vaak een dataset met hele consequente taalregels, maar in de werkelijkheid zijn er veel uitzonderingen die het lastig maken om de patronen te ontdekken.

Tijdens mijn opleiding was ik nog steeds verantwoordelijk voor mijn werk als programmeur in PNG. Het was vooral na de kerstvakantie druk. Gelukkig vind ik mijn werk leuk, dus het was geen straf.

We kwamen 17 februari terug in Nederland. De eerste drie zondagen dat we in Nederland waren, was er in elk van onze drie gemeenten een dienst voor ons. Lees daar over meer op de volgende pagina...

Waarder/Driebruggen

Op 22 februari werd Rhodé uitgezonden. De preek van dominee Mulder ging over Jesaja 55, waarin God belooft dat Zijn woord, net zoals de regen, nooit zonder vrucht tot Hem terugkeert. Zeker in een land als PNG, waar het vaak regent, is dit een mooie belofte. Ook de directeur van Wycliffe sprak ons en de gemeente toe.

Leerdam

Op 1 maart was het afscheid in de Pauluskerk, waarbij dominee Markus voorging. Tijdens de dienst riep de dominee de kinderen naar voren en vroeg ze om te lezen uit een Griekse, Hebreeuwse en Latijnse bijbel. Daarna liet hij een Nederlandse bijbel zien, waarmee hij het belang van een bijbel in eigen taal illustreerde.

Zoetermeer

Op 8 maart werd afscheid genomen in de Regenboog in Zoetermeer. In de dienst interviewde dominee Jan van der Wolf ons over ons werk en onze toekomstplannen. Ook kregen we opnieuw de zegen van de drie-enige God mee en werden we toegezongen door de gemeente met 'Gebet om zegen' van Sela.

Afscheid en vertrek

Natuurlijk namen we ook afscheid van familie. We boekten onze reis op 11 maart, maar helaas kwam Rhodé's visum niet op tijd. Daardoor moesten we onze tickets omboeken. Wat volgde was een onzekere en stressvolle periode. We hoopten snel te kunnen gaan en waren teleurgesteld dat het niet gebeurde. Op 25 maart werden we wakker en zagen we online dat Rhodé's visum was goedgekeurd. Wat waren we blij! We bekeken de vluchten en zagen dat er dezelfde dag een goede optie was. Aangezien we het meeste al hadden ingepakt en van iedereen al afscheid genomen hadden, besloten we ervoor te gaan. Dus stonden wij om 15.00 uur met onze beide ouders op Schiphol. Daar begon onze reis, die vrij soepel verliep. Wel was er een koffer vermist maar gelukkig is die weer gevonden. Twee dagen later waren we in Ukarumpa.

In het vliegtuig naar Ukarumpa



Whatsapp groep

We zijn weer begonnen met werken. We zullen binnenkort weer naar Arop gaan, daarover meer in de volgende nieuwsbrief. Mocht u zo lang niet kunnen wachten, dan hebben we goed nieuws. We zijn een groepsapp begonnen waarin we elke week wat hopen te delen, wat foto's of een verhaaltje. Door de QR-code te scannen met uw telefoon of door erop te klikken kunt u lid worden van deze groep.

Gebedspunten

- Dank voor de nuttige opleiding die Jorn & Rhodé mochten volgen
- Dank voor de bemoedigende uitzend- en afscheidsdiensten
- Dank dat Jorn & Rhodé weer veilig in PNG zijn aangekomen
- Bid voor het wennen aan het leven en werk in PNG
- Bid voor de vertaalworkshop en preekworkshop in april en mei in Arop (11 talen)

Bericht van de TFC

Beste achterban van Jorn en Rhodé,

Na een studie in Engeland en uitzending en afscheid in Nederland zijn Jorn en Rhodé weer terug in PNG. Een nieuwe uitzendperiode, nu als echtpaar, is daarmee voor hen aangebroken. We zijn als TFC heel erg dankbaar dat we voldoende financiële middelen (toegezegd) hebben gekregen. Hartelijk bedankt voor uw steun en gebed!

Vanwege het samenvoegen van twee TFC's hebben we een nieuwe website van Jorn en Rhodé samen ontwikkeld: www.jorn-en-rhode-in-png.nl. Ook zijn we bereikbaar op een nieuw mailadres: tfc.jorn.en.rhode@gmail.com. Neem gerust contact op!

Hartelijke groet, TFC Jorn en Rhodé